

“Het leven is wat je gebeurt, terwijl je andere plannen maakt.” Een bekende quote van John Lennon die zeker op mij van toepassing is. Ik had nooit gedacht dat ik directeur zou worden op een basisschool in Volendam. En hier ben ik dan om mijzelf voor te stellen, omdat ik vanaf januari 2019 als directeur zal starten op de St.Jozefschool!



Mijn naam is Linda Tol en sommige van jullie kennen mij als de moeder van Floor uit groep 3. Anderen kennen mij misschien nog van Ons Pogen of gewoon omdat we in dezelfde buurt wonen, de Oude Kom van Volendam. Wat velen niet weten is dat ik al 22 jaar werkzaam ben in het onderwijs. Eerst zo'n 10 jaar voor de klas, daarna 5 jaar als ambulante begeleider van slechthorende leerlingen en leerlingen met een Taal Ontwikkeling Stoornis (cluster 2). Van 2011 tot half 2015 was ik teamleider van de ambulante dienst Noord Holland Noord.

Na de opleiding tot schoolleider heb ik ervoor gekozen niet als directeur te gaan werken maar mijn eigen bedrijf “AaBbCc ondersteuning onderwijsinstellingen” te starten. Vanaf 2015 werk ik freelance in het onderwijs als adviseur, begeleider en coach. De afgelopen 3 jaar heb ik met veel plezier en veel voldoening op meerdere scholen startende leerkrachten mogen coachen, verbetertrajecten mogen begeleiden of scholen mogen ondersteunen bij het maken van beleid.

Waarom dan nu toch deze carrière switch, zul je je afvragen. Daar spelen meerdere factoren een rol.

Zo is daar het nieuwe koersplan van de SKOV, wat mij zowel als ouder maar ook als professional prikkelde. Hier wil ik een bijdrage aan leveren! Daarop volgend had ik vanuit mijn bedrijf een kennismakinggesprek met de bovenschools manager, Wilma Tjalsma. Zij deed mij inzien dat de ideeën van het huidige bestuur van de SKOV op één lijn liggen met mijn visie op onderwijs. Zoals het meer benutten van talenten en kwaliteiten, zowel bij teamleden als bij de leerlingen. Streven naar gelijke kansen voor iedereen, juist door verschil te maken.

Tot slot heeft ook mijn betrokkenheid bij de school mij doen besluiten te solliciteren.

Ik realiseer mij heel goed dat ik Kees Tuip nooit kan vervangen. Kees was verweven met de school. Hij was, of misschien wel: is het gezicht van de school. Wat hij heeft opgebouwd en neergezet, samen met het team, daar kan het team oprecht trots op zijn en dat moet ook zeker behouden blijven. Wat ik ga doen in mijn nieuwe functie als directeur, is het team zo goed mogelijk ondersteunen bij de verdere ontwikkelingen van deze mooie school. Uiteraard op mijn eigen wijze, waarin ik open ben naar het team en naar jullie als ouders en leerlingen. Hopelijk kan ik die openheid ook van jullie verwachten, dus schroom niet als je iets kwijt wilt. De deur staat open, ik werk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Ik zie jullie graag!

Maar eerst wens ik jullie een hele fijne kerstvakantie met gezellige feestdagen en een goed begin van het nieuwe jaar!

Linda Tol